

# Røjklit Havn - en godt gemt naturperle i Stadil Fjord

Den lille fjordhavn er et yndet sted i lokalsamfundet; men stadig flere turister finder også sted til den hyggelige plet.

## SOMMERLAND

Paul Osmundsen  
paul@dagbladetringkobing-skjern.dk

**HOLMSLAND:** Varmen ligger som en dyne over Røjklit Havn; et par vimpler hænger slappe ned fra deres flagstænger og afslører, at der dårligt nok er en vind, der rører sig. Kun klæger og andre insekter summer dovnt i den tunge, fugtighede luft.

Faktisk er det så varmt, at Lykke Bøgh og Helle Høj, der sammen med Frida, Noah og Andrea er taget til Røjklit Havn for at køle lidt af i Stadil Fjord, har besluttet at vende hjem til Kloster igen.

Det er simpelthen for varmt!

- Og hestebremserne stikker, siger Frida, og viser en pæn hævelse på hånden.

Veninderne fra Kloster kommer jævnligt i Røjklit Havn, og holder af den paradisiske plet, der gemmer sig for enden af en grusvej, som løber mellem græs-, korn- og majsmarker.

- Det er et fint sted at bade; man kan gå langt ud, bunden er fast at gå på, og der er ingen strøm, så det er et børnevenligt sted, siger Lykke Bøgh.

- Og så er der masser af fisk, lyder det samstemmende fra børnene, der ikke uden grund har taget net med - og de kan hurtigt præstere en fangst til ære for Dagbladets udsendte.

## Populær blandt lokale

Røjklit Havn byder på mange muligheder for aktiviteter, især forskellige former

for vandsport, blandt andet havkajakker. Et par tyske turister er ved at spænde deres SUP-bret fast på bilens tag, da bladet ankommer, så stand up paddle er bestemt også en mulighed.

- Børnene kommer her og så med Holmsland Skole, og Naturens Dag trækker mange mennesker, fortæller Helle Høj.

Men også til hverdag er der mange mennesker, både lokale og turister, der finder vej ned til havnen, understreger hun. De wigwam-formede shelter er tit optaget, har hun konstateret.

## På familieferie

Mens kvinderne fra Kloster gør klar til at forlade havnen, kommer Julian og Andreas Meier cyklende. De to unge mænd bor til hverdag i Schweiz, men lige nu er de på familieferie på Holmsland.

- Vi er taget til Røjklit Havn for at spille lidt frisbee og bade, fortæller de.

- Vi trængte til at komme i vandet, og det er et hyggeligt sted, der ligger tæt på, hvor vi bor, og hvor der ikke er så mange mennesker som for eksempel ude ved Søndervig, siger Andreas Meier.

Mens Dagbladet er i Røjklit Havn, er der hele tiden liv. Folk kommer og går, i bil og på cykel; nogle for at bade, andre for at lufte hund som Sjoerd Both og Jeanette Skarup.

## Gode faciliteter

- Vi kommer her jævnligt, især for at lufte hund, fortæller Sjoerd Both.

- Det er et hyggeligt sted, ik-

ke bare om sommeren. Her er også dejligt, hvis man for eksempel kommer en fuldmåneaften, og man kan jo altid sidde i ly og læ i madpakkehuset, uanset årstiden, siger han.

Faciliteterne i Røjklit Havn er i alt fald i orden, fastslår Troels Kastrup fra Kolding, der efter en mountainbiketour til Hvide Sande lige er vendt tilbage til det shelter, hvor han, hustruen og deres tre børn bor ganske gratis.

- Min kone og børnene er i Kloster for at støbe lys, siger han.

- Vi har aldrig været her før, men fandt stedet på nettet, og reserverede et shelter. Vi startede oppe ved Klitmøller, og har taget turen ned langs Vestkysten.

Ikke mindst de gode toiletforhold har haft betydning for, at de valgte Røjklit Havn.

- Det betyder noget, når man har teenagere med, siger Troels Kastrup med et smil.

## Vejret er helt OK

Vejret har han ikke noget at udsette på.

- Vi kom mandag aften, og det har været fantastisk vejr lige siden, fastslår han.

Mens vi har talt sammen, er yderligere et par biler dukket op, og en lille familie sætter kursen mod badebroen for at bade hund og barn - og måske også de voksne - kan køle af i Stadil Fjords kolde vand.

Det kan godt være nødvendigt, for temperaturen har passeret de 30 grader, og selv de irriterende klæger virker halvt bedøvede.



Andrea, Frida og Noah fra Kloster nyder at køle af ved Stadil Fjord. Denne dag var det dog for varmt! Foto Paul Osmundsen.



Troels Kastrup fra Kolding har lige taget turen til Hvide Sande og tilbage igen, mens resten af familien støber lys i Kloster. Han er yderst godt tilfreds med faciliteterne i Røjklit Havn.



Røjklit Havn er et glimrende udgangspunkt for al slags vandsport. Her er et par klar til en tur på balgerne.



Madpakkehuset "Børsen" giver læ og ly - i torsdags mest for solen.



## FAKTA

### TURIST I EGEN BAGHAVE

Gennem hele juli operer Dagbladets journalister turister i egen baghave. Du kan læse reportager fra små og store seværdigheder i Ringkøbing-Skjern - og har du selv ideer til, hvad vi skal besøge, er du meget velkommen til at give et tip på redaktion@drs.dk.

## FAKTA

### RØJKLIT HAVN

Adresse: Røjklitvej 10, 6950 Ringkøbing.

Åbningstider: 24/7/365.

Pris: Gratis adgang for alle.

Attraktioner:  
Bodemuligheder, sandkasse, muligheder for at drive vandsport såsom havkajak, stand up paddle, kano, hundeluftning. Tre store shelter, som man gratis kan bruge, bålplads. Toiletfaciliteter, madpakkehus, diverse borde og bænke.