

Naturglæde til lands og til vands

Den 8. september var Røjklit Havn for sjette år i træk udgangspunkt for Naturens Dag

- Vi er heldige i vores område, hvor vi bare ved at åbne døren befinder os i den smukke natur. Lad os benytte os af denne rige mulighed. Tag næste generation ved hånden og lad dem mærke naturen. Ved at mærke og lære naturen at kende bliver man også bedre til at passe på naturen, sagde formand for Vestjysk Landboforening Søren Christensen i åbningstalen.

Ni foreninger og institutioner stod klar til at hjælpe besøgende fra nær og fjern med at mærke naturen. Jægerne, naturvejlederen, spejderne og en biavler diskede op med røget vildtkød, krydret dyreragout, syltetøj, friskslynget honning, nykærnet smør, fladbrød og pandekager. Smagsprøver blev nydt, og der var bred enighed om, at de fortjente mindst fem stjerner.

Vandet blev erobret

Kulturhistorisk vandretur, besøg på Jettes Strudsefarm, snapsetur, fugletur til Jens Bjerg Thomsens jagtthytte og traktorbustur til det nye madpakkehus ved Vonå Engbro tiltrak mange besøgende, og lokale guider formidlede deres viden om emnerne.



Store og små prøvede kræfter med kajak og pagaj

Vandet blev erobret af kajaker, fiskebåde, trækfærge og paddleboards. Garvede roere valgte turen til Hindø, mens mindre rutinerede sejlere blev i havneområdet og nøjedes med en kort sejltur side om side med instruktørerne. Trækfærger sejlede i fast rute fra kaj til kaj, og sidst på dagen vovede en flok modige i alle aldre sig på paddleboards for at afprøve balancen på vandet.

Hindø blev indtaget fra søsiden, da lokale fiskere sørgede for overfart og efter en vandretur på øen tilbagesejlads til havnen.

De erfarne smede fra Vestjysk Smedelaug lod ilden brænde, og under kyndig vejledning

gav de mulighed for at lave en kniv, en krog eller blot at se på arbejdsmetoderne i det 2000 år gamle fag.

G1. Sogn vandt lokaldyst

Et andet gammelt håndværk, rebslagning, tiltrak en masse medhjælpere, og resultatet af arbejdet var smukke tove, hvoraf det ene senere på dagen blev brugt til tovtrækning. Holmsland Skole inviterede til adventure race for hele familien. Op ad bakke og ned ad bakke. Sved på panden og høj puls. Den samme mulighed tilbød HGU, som inviterede på udendørs træning på havneområdet.

Travle hænder i fiskeboden stegte fiskefrikadeller af 25 kg



Fællesspisning i et fyldt festelt.

fiskefars og 300 fiskefileter - til glæde for de mange, der nød frokosten med udsigt over Stadil Fjord.

En duel udkæmpes normalt med kårde og sværd, ofte med døden til følge, men kun æren var på spil, da G1. Sogn og Ny Sogn duellerede i disciplinerne færgespulling og tovtrækning. Her måtte Ny Sogn erkende et smerteligt nederlag.

En mørk regnsky trak op men kastede dog kun få dråber af sig, da smedens hammer lod ni bedeslag indkalde til en stemningsfuld gudstjeneste i det fri med musik og salme-

sang. Også her viste naturen sig fra en forunderlig side, da stæreflokke på himlen over Stadil Fjord gav flyveopvisning, »sort sol«, med lyset fra solen som baggrund.

Efter fællesspisning i et fyldt festelt sluttede Holmslandkoret på bedste vis dagen af med et repertoire af danske sange.

Naturens Dag på Røjklit Havn havde besøg af over 400 mennesker i alle aldre. Besøgende, som på den ene eller anden måde oplevede og mærkede den natur, vi nyder, men også har til opgave at passe på.



Mange hjalp til med rebslagningen, og et af de fremstillede tove blev brugt til tovtrækning.



Balancekunst på paddleboard.