

# Nu kan både Aase og Dorthe reserveres til en ro-tur

Gudmødre og champagne stod klar i Holmslands Friluftslaug, hvor der søndag blev holdt dåb ved Røjklit Havn.

## FRITID

Christian Baadsgaard  
chba@dagbladetningskjern.dk

**RØJKLIT:** Spændingen er altid stor op til en barnedåb, for hvad skal barnet hedde? Cirka samme spænding var der i Holmsland Friluftslaug, men her var det så ikke en lille ny, men derimod fem store nye, der skulle have et navn. Og inden man begynder at spekulere på, om der er født femlinger i Kloster, så må vi afsløre, at det var fem havkajakkerne, der søndag skulle døbes ved en ceremoni på Røjklit Havn.

Søndag formiddag havde medlemmerne af laugget været en tur på vandet. Til trods for at fjorden var frosset til, var der blevet hugget en lille sejlrunde i isen, og det var en glad



**Dorthe Christiansen og Aase Lind fik hver opkaldt en havkajak efter sig, da deres indsats for at hygge om laugets medlemmer, skaber stor glæde. I midten er det laugets sekretær, Esther Larsen. Foto: Jørgen Kirk**

forsamling, der kunne overvåge dåben, som foregik efter de maritime traditioner.

- Til hver dåb skal der være en gudmor og champagne. Og så kræver det en kraftig

kastearm, for flasken skal helst smadres ved første kast. Men vi kunne ikke nænne at smadre en flaske op ad de nye kajakker, så vi nøjedes med at spraye champagne udover,



**Dåbshandlingen kræver en gudmor pr. kajak, så fem kvinder påtog sig den opgave. Fra venstre er det Jeanette Fyhn Vigsø, Berit K. Pedersen, Lissen Hansen, Esther Larsen og Lise Lotte Dahl. Foto: Jørgen Kirk**

fortæller Esther Larsen, der er sekretær i laugget.

Fem kvinder stod derfor ved havkajakkerne side under dåben som gudmødre.

Og hvad er så havkajakkerens navn?

De to nyeste kom til at hedde Aase og Dorthe, og er opkaldt efter Aase Lind og Dorthe Christiansen, der hver onsdag kommer forbi laugget, når medlemmerne er på fjor-

den. Ikke for at ro, men for at hygge om medlemmerne med kaffe og alt det andet, som sætter krydderi på friluftslivet. Deres indsats skaber så stor glæde, at der efter navneforslag var enighed om, at de skulle have kajakkerne opkaldt efter sig.

- Så nu kan man bare ringe ned og reservere Dorthe eller Aase, griner Aase Lind.

- Ja, bare vi nu ikke også får

til opgave at vaske dem, tilføjede Dorthe Christiansen.

De øvrige tre kajakker, der blev anskaffet for et stykke tid siden, fik navne fra naturens leksikon. Fremover kan de reserveres som Helten, Isfuglen og Rørdrummen.

Medlemmerne af laugget fejrede dåben søndag eftermiddag med kaffe ved klubhuset, og bålfade var tændt, så de kunne holde varmen.